



22 december 2019

Eind december is altijd weer een tijd van terugkijken. Aan het begin van 2019 hadden de meeste van ons niet verwacht dat we nu bij een steenuilwerkgroep zouden zitten die een kleine 100 kasten beheert. Aan het begin van het jaar kende we niet alle/ geen van de vrijwilligers, noch de mensen waar de nestkasten hangen. Toch is het gebeurd, uit nood geboren door de ziekte en het overlijden van Co. Zijn kennis en ervaring heeft hij niet aan ons over kunnen dragen dus moesten we een nieuwe start maken.

Op 4 april is in Appelcafé Gruun te Ommeren een voorlichtingsavond geweest. Afgelopen zomer hebben we onder leiding van Frans Jacobsen zoveel mogelijk kasten bezocht. Zo konden we elkaar en de locaties leren kennen. Daarna werd het even stil om in het najaar het werk op te pakken. De balans opmakend:

- De laatste nestkasten worden bezocht, schoongemaakt en gerepareerd
- Er zijn 9 nieuwe kasten gemaakt waarvan verschillende zijn opgehangen, ook op nieuwe locaties.
- We hebben een duidelijk adressenbestand
- Er is een website (die nog de nodige verbetering behoeft)
- Visitekaartjes en een doos vol boeken om uit te delen
- Gereedschappen die samen met de materialen bij Leen opgeslagen zijn.
- We hebben een administratieve,- en een financiële man
- Een girorekening met een startkapitaal
- Contacten met omliggende steenuil-groepen, gemeente Buren en SLG
- We hebben vrijwilligers die fantastische foto's maken!
- Eef heeft een adres geregeld waar we -in ruil voor wat nestkasten- hout kunnen halen
- Er is afgesproken hoe het gebied globaal verdeeld is met vaste contactpersonen uit onze club.
- En we zijn met 6 vrijwilligers!

De lijst is vast niet compleet, maar als je alleen al naar bovenstaande punten kijkt zie je dat we in korte tijd heel veel bereikt hebben. Ik wil jullie van harte bedanken voor je bijdrage aan de behaalde resultaten. Of je bijdrage groot of klein was doet er niet toe, iedereen heeft zijn of haar specialiteiten. Wat de één effe doet is voor een ander een probleem en zo hebben we elkaar nodig!

Eind december is ook altijd weer een moment om vooruit te kijken. Komend seizoen ligt er veel werk te wachten, maar besef ook dat niet alles **moet**, we hebben niet de beschikking over een onbeperkt aantal vrijwilligers die we altijd en overal in kunnen zetten.

Waarschijnlijk verloopt ook dit jaar weer heel anders dan we nu kunnen bedenken.

Voor nu fijne feestdagen en al het goede voor jou en zij die je lief zijn.

Fred